

Kalenderen

Onsdag 29. november	Fredsllys	Fredslysgrup.
Torsdag 7. december	Julearrangement	4. gruppe
Onsdag 10. januar	Fødselsdagsgildehal	1. gruppe
Onsdag 7 februar	Gildearrangement	2 gruppe

Birgit Andersen fylder 70 år den 18. november.
Vi ønsker et stort tillykke.



Midt i november (eftermiddagstur)

Lørdag den 2 december.

Vandretur i Bommerlund Plantage

Turen starter på den gamle Hærvej, hvor vi møder Torben Ølholm, kendt fra Radio Syd. Han fortæller indlevende om den gamle Lygtekro, der en gang lå her. Vi går til Bommerlund-stenen og hører fortællingen om den opskrift, der er grundlaget for den velkendte Bommerlund Snaps. Videre går turen gennem Paradiset, et udstrakt åbent område med flere søer. Turløder: Preben



Vojens gildet

Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

Gildekansler Jonna Mikkelsen, Odinsvej 11. 6500 Vojens
Tlf. 60665144, nimbus@bbsyd.dk

Gildeskattmester Yvonne Gregersen, Runebakken 68, 6500 Vojens,
Tlf. 21494439, yjgregersen@gmail.com

Næste deadline 25. november 2017.

Redaktør **Orla Christensen**. Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,
tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



Vojens

Nr. 10 november 2017

34. årgang

Af Dorte Gram Møller

Højskoleminder fra min barndom

Siden jeg er blevet pensionist, har jeg næsten hvert år været til højskoledage i Bylderup. Det er en stor oplevelse hver gang.

Som barn er jeg vokset op meget tæt på Rødding højskole, og da min fars kusine - tante Busse - først var lærer og senere forstanderkone her, har jeg tilbragt megen tid netop her.

Hendes tre børn var jævnaldrende med mine søskende og jeg, så der var for voksne såvel som børn masser af berøringsflader. Det, jeg kan huske, fra før min skoletid er den mangfoldighed af unge mennesker på skolen.

Om sommeren var der pigehold og om vinteren karle.

Karlene kunne ikke lade være med at beskæftige sig med os børn, og det syntes vi, var vældig skægt.

Til fastelavn et år var vi børn fra Bakkevej udlånt til højskolens kokkepige som nissebørn. De yngste af os skulle være i en barnevogn, og det var en kæmpeoplevelse for os at se på alle disse i vore øjne voksne udklædt i alle mulige mærkelige kostumer. I højskolens gamle spisesal var et virvar af underlige skikkelser og gestalter samlet til stor forundring for mine blot femårige øjne.



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

Ellers var det den faste stab af medarbejdere, som vi havde mest at gøre med. Augustinus står meget klart for mig, idet han var bestyrer for det landbrug, der var tilknyttet højskolen. I middagsstunden - når de voksne skulle have ro - var vi børn meget tit hos ham. Augustinus var en børneven, så han kunne godt have besøg af en 3 - 4 larmende unger på en gang alt imens han hvilede sig. Ja, ja til tider var der børn, som sad på maven af denne elskelige mand, der bag lukkede øjenlåg tålmodigt styrkede sig til eftermiddagens arbejde.

På højskolen havde vi også en styrkeprøve. Vi skulle gå forbi tyren Hannibal. Vi mente, den var meget farlig med den store ring i næsen og vores samtale gik altid på, at når den så noget rødt, blev den vild og hidsig.

Så det var modigt uanfægtet at kunne gå forbi den foran i den smalle fodergang, især hvis man havde noget rødt på. Så listede vi os så tæt på Hannibal som muligt, og løb så befriede alt hvad vi kunne forbi den. Gad vide, om Hannibal i det hele taget registrerede os?

Da min tante og onkel blev forstanderpar, fik mine to halvkusiner og jeg lov til at lege på elevværelserne i påske - og efterårsferier inden der blev gjort hovedrent. Hvis vi lovede at ryde op efter os, vi legede næsten altid det samme.

Vi legede højskole.

Først indrettede vi os hyggeligt på et tremandsværelse. Her boede vi. Af de gamle elevs efterladenskaber tog vi, hvad vi kunne bruge at hænge op på væggene, plukkede og satte blomster i vand. Det var meget hyggeligt. på et andet værelse havde vi spisesal. Vi hentede kage og saft nede i det store højskolekøkken. Et tredje værelse var foredragssal. Det vigtigste her var talerstolen og endelig det rum, vi bedst kunne lide.

Gymnastiksalen. Et værelse helt uden noget. Vi lavede en timeplan og bestemte, hvem der skulle undervise i hvad og hvordan.



Af Lene Christensen

Lidt billeder fra en vandretur med Naturlaug Sønderjylland i Stursbøl plantage en søndag eftermiddag. Med et stort fremmøde på 30 personer. En smuk tur, hvor det heldigvis holdt tørvejr til vi begyndte at køre hjem. Yvonne fortalte om det der var at se. Tak til Yvonne for en god tur.

Foto Yvonne Gregersen



Af Alice Jahns

Gildehal den 11 oktober 2017.

Dejligt at se hvor mange der havde fundet vej til vores gildehal. Yvones gildemestertale og Orlas 5 min. Sct. Georg, på mindernes tur gennem Vojens var et frisk pust om den daglig dag, vi alle er en del af.

Eftergildehallen hvor Birthe Carøe Knudsen fortalte om det at være næsten blind (kun 4 % syn tilbage) hvordan hendes mor, da Birthe som 10 årige ikke kunne råbe lægeverden op om det dårlige syn hun havde, men måtte kompensere for. Birthes glæde ved livet og meget positive syn på tilværelsen er meget beundringsværdig, hvordan hun havde lært sig at høre, hvornår frikadellerne er færdigstegt. Konsulentarbejdet i dansk blindesamfund, hvor hun er ude hos borger, der klagede over livet, ikke er noget værd på grund af den synsnedsættelse de har, når så Birthe fortæller hvilken ned-sættelse hun har, bliver de ofte tavse.

Tak for en dejlig aften til gruppen der stod som arrangør.



Frimærke Banken.

Vi i Vojens Gildet har i perioden 19.09.2015-23.09. 2017.

Samlet 0,210 kg.

Der er samlet i alt 685,770 kg.

Jonna.



Fredslyset



Kom og få tændt dit og dine venners
Fredsløset onsdag den 29. november 2017

Kl. 1900 på

Povlsbjerg aktivitets center
Glentevej 39 6500 Vojens.

Peter Heini Glistrup kommer og fortæller
Om en rejse til Betlehem.

Tilmelding til Janne

Senest d. 22-11-2017.

Email: jannejorgen@bbsyd.dk eller 53482221

Vi skiftede hele tiden roller imellem at være elev og lærer. Alle timer startede med at vi sang en sang, og i alle pauser styrtede vi til vores elevværelse og hyggede os, akkurat som vi havde set de rigtige højskole elver gøre det.

Det fag vi alle tre var bedst til at undervise i var gymnastik, men det var også her, vi havde de bedste forudsætninger. Hver dag var der nemlig fra kl. 17 til kl. 18 henholdsvis karle og pigegymnastik, og hvis vi kunne vi sidde stille og ikke forstyrre, måtte vi unger gerne sidde på trappen og kigge på. Det har vi gjort utallige gange. Tak for nu.

Stafetten går videre til Werner Gregersen



Hej gildebrødre

Hermed reminder/invitation vedrørende evaluering af dette års Sct. Georgsløb løb.

Vi mødes ved Gildehuset, Naffet 14, Haderslev på tirsdag den 31. oktober – altså næste tirsdag - kl. 19.15. Der vil være kaffe/te på kanden. Mødet forventes at vare halvdanden time.

Til orientering vedhæftes invitation og FORELØBIGT regnskab.

På styregruppens vegnes

Med venstre hånd

Jesper Matthiessen

Tak for blomster og hilsner til min fødselsdag .

4 Kh Ellen Gram Hansen.

Vinterfestx

i Bredeågilde

Fredag den 10. november kl. 19,00

er der vinterfest på Hjerrisager, Ullerupvej 80, Skærbæk.

Viggo Møballe kommer og fortæller om

"En tønderdreng oplevelser under besættelsen"

Der vil blive serveret en varieret buffet med vin ad libitum, der afsluttes med en dessert tallerken sammen med kaffe og te.

Bredeågildet håber at rigtig mange gildebrødre med påhæng, venner og familie vil deltage.

Pris 125 kr

Tilmelding senest den 6. november.

til Berit på tlf. 21 24 79 86 eller beritmow@gmail.com.

