

Kalenderen

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Lørdag 10. juni | Gildetur i Sydslesvig | 1. gruppe |
| Uge 30 | Spejdernes sommerlejr | |
| Tirsdag 15. august | Friluftsgildehal | 2. gruppe |
| Tirsdag 12. september | Gildearrangement | 1. gruppe |

Søndag den 18. juni. (eftermiddagstur)

Turen går til Barsø

Vi mødes ved færgen kl. 13.00 og tager færgen til Barsø.

En tur til Barsø er en oplevelse hele året. Her mærker du havluften og stilheden. Barsø byder på bakker og lavninger, fugtige flade strandenge og tanger med det fineste sand. Her er stenede strande og stejle skrænter, hvor du kan aflæse årtusinders geologisk udvikling, og om sommeren ruger digesvalerne i skrænterne og udfører deres imponerende luftakrobatik over hovederne på os.

Turen bliver på ca. 6 – 7 km. Vi skal retur med færgen kl. 17.00

naturlaug
Sønderjylland



Vojens gildet

Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

Gildekansler Jonna Mikkelsen, Odinsvej 11. 6500 Vojens
Tlf. 60665144, nimbus@bbsyd.dk

Gildeskatmester Yvonne Gregersen, Runebakken 68, 6500 Vojens,
Tlf. 21494439, yjgregersen@gmail.com

Næste deadline 25. juli 2017.

Redaktør **Orla Christensen**, Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,
tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



Vojens

Nr. 6 juni / juli 2017

34. årgang

Af Esther Andreassen

Forårsstemninger

Ved forårstiden begynder vi alle med, at se til vores have og græsplæne. Det ender gerne med, at det hele skal have en ordentlig omgang, så det senere ser fint velplejet ud. Men hvad gør jeg så med kun én brugbar arm? tja så må der bedes om hjælp til græsslåning, blomsterbedet og kalkning af huset mm.

For mig bliver der så mere tid til at observere dyr og fuglelivet omkring mig. Det er bestemt ikke kedeligt, for her, er der lidt af et "vildnæs" som giver ro og mange gode gemmesteder. Her kommer tit rådyr og en hare på græsplænen for at spise mælkebøtterne og græs – som jeg hilser velkomme. Ræven kan også liste rundt om morgenen.

Hele vinteren og lidt ind i foråret har jeg fodret fuglene dagligt. Det kan ske, at alt er spist op, fra dagen før, når køkken lyset bliver tændt kan musvitten godt finde at pikke på vinduet for at sige "kom nu ud med vores mad!". En krage er meget fræk. Måske også lidt klog, for når foderbrættet er tømt og der kun er mad i en ophængt trådnæt, som den slet ikke kan få næbbet ind i, trækker den ud i greenene så indholdet falder ud på jorden. Derefter prøvede jeg at binde den fast med garn – sløjfen blev løst op, samme resultat!



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

En lille klemme blev ødelagt, men da klemmen blev større kunne den blive på grenen, men hvad gør en snu krage så? Jo den sætter sig så den kan nå af rystet nettet, så indholdet drysser ned på jorden, hvor den så sidder og gruffer i sig. Så jeg siger ikke mere ”de dumme krager”.

Bededagsmorgen fik jeg en lidt usædvanlig oplevelse da jeg stod og kikkede ud på græsmarken. Da så jeg et ’rådyr’ lå tæt ved vejen. Jeg tænkte da, åh nej ikke endnu et påkørt dyr som har forsøgt at slippe væk, men som ikke var kommet så langt. Så jeg gik derover for at se om det var dødt eller om jeg skulle kontakte en jæger som kunne sætte en stopper for dens lidelser. Da jeg kom tæt på dyret, rejste den hovedet op – det var en stor flot ræv som kikkede på mig, lagde hovedet ned igen, og kikkede en ekstra gang på mig og så kan det nok være den fik travlt med at komme mod skoven. Den lå sikkert bare og fik sig en lur, men så tæt har jeg aldrig før været på en ræv ude i naturen.

Landsvalerne er kommet, de sidder oppe på taget og kvidre lystigt og er ved at tage deres gamle steder i brug igen. Det er helt utroligt at de samme svaler lige præcist kan finde vej hertil år ud og ind. Sikke et indbygget navigations system de er udstyret med. Lige som de andre fugle som kommer langvejsfra. I den kommende tid bliver det spændende at iagttage deres rede byggeri, og udrugning af unger...

Med disse ord, ønsker jeg, jer alle en dejlig sommer.

Stafetten går videre til Birgitte Mouritsen.

EDC reklamer.

Jeg vil gerne sige mange tak for hjælpen med at udbringe EDC reklamer. Vi havde inden for en måned 3500 stk. og de skulle hurtig ud og med jeres hjælp gik det hurtigt. TAK for det. Når I får jeres tur, er reklamerne pakket i en pose hvor der er skrevet på, med hvor mange den indeholder. Posen vil jeg gerne have igen, da det er lettere for mig at pakke igen næste gang.

Hilsen Werner.



Julefrokoster i januar og juli i Aabenraa og Tønder
den gamle i distrikts-gilde-ledelse, hente østers i
Vadehavet og spise dem Besøge andre gilder på Barsø
Bredeå. Vinterfester, Pers Awten ved havet i februar måned

Weekendtur i Slesvig, hvor vi har stået post ved
Løvebrøl i februar måned ved midnatstid for
Flensborg Gildet

December måned med salg rundt i Vojens by
Vojens Høtte, loppemarked og hyggekrog i Søndergade
Udstillinger i Vestergade og på Landslejren i Holstebro
En enkelt travetur med Naturlauret

Husudvalget, indkøb af inventar og møbler og flytning fra
Fælleshytten til Søndergade og Danmarksgade 6,
som snart rives ned, og afvikling og udsalg af alt.

Vojens SpeedwayCenter

Salg af øl, polser og vand *Ja, de penge, ja de penge! Ja, de penge, ja de penge!*
Nils sov med mange kg mønter under sengen

Klargøring af alle udsalgssteder/tekte og inventar -
Og Ingrid gik rundt mellem salgsstederne med mange kg
vekselpenge i rygsækken.
Villy og Jesper kørte i banken om natten med 1 mio. kr.
Politibeskyttelsen var virkelig nødvendig!

Bodum skulpturer, hvor Gunvald
fældede træerne i 2 meters højde og
Edith, Jens Carl og jeg lavede skulpturer
Gunvald stillede stillads op!

Bodum Lejrplads med opbygning af Samlingshus,
soveafdeling og depotrum, spær fra Skousen
Rafter og raftestativ, nedsivningsanlæg,
Tilslutning til Genner Vandværk-Forårsrensning.

Rejser til Grimstad i Norge, Vilnius i Lithauen,
Til Lübeck og Hamburg med toget fra Flensborg

Afslutningsvis Birgitte: Ridderspørgsmål:
Værne om naturen og vore nationale værdier!
Svar: Arkiv, foto og Runestaven

Gunvald: Nok er jeg kontroversiel, men der står i
gildeloven, at vi skal tage del i samfundet. Riddersvar
handlede om: Hastigheder og afstande. I have a dream!
Vær glad for hver dag, du har

Tak fordi I lyttede!

Hvad har vi så lavet i de
25 år i Sct. Georgs Gildet i Vojens?

Tid til eftertanke, statistik

4 gildehaller om året = ca. 100
30 års, 40 års og 50 års jubilæer i gildet
25 Fritluftsgildehaller +Nygård Strand på Als,
Hammelev, Hillerød, Geografisk Have, Frøslev i regnvej

Mange Udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag,
gildemøder, omdeling af telefonbøger og flyers
biloriteringsløb, hvor vi skulle finde ud af:
Hvad står der bag Nustrup Kirke?

Gruppemøder i sommerhuse og privathjem
Dengang der var Sct. Georgs Løb i september,
var vi med og stod post

Fastelavns- og fødselsdagsarrangementer Pølsefester og 20 Fellowship aftener

Fredsløvs, vi kørte til Roskilde i privatbil efter Den Evige
Flamme i Sct. Laurentii Kirke, gik med i optøget til
Roskilde Domkirke, deltog i hyggestunden i Gildehuset
og en lang tur hjem. Med petroleum-os
Vi blev godt nok belært om, at det var ressource spild,
når toget kørte samme vej. Men vi fik en oplevelse!

Jesper og jeg hentede lyset ved toget i Fredericia.
Der var bestilt plads i toget, så det var jo fint,
desværre i en stille-kupe, så vi måtte kun hviske sammen.

70 Gilde-ledelses-møder

80 Distrikts-gilde-ledelses-møder

Jubilæer sammen med DGM Chresten Eriksen
til 50-60-65-70 års jubilæer rundt i Sønderjylland

21 Distrikts-gilde-haller med ridderoptagelse

i Aalborg, Kolding og Sønderjylland

25 Gildeting + enkelte ekstraordinære
Foto og video

19 Distriktsgildeting og 7 Kurser i Nygadehuset i Aabenraa

8 Landsgildeting hvert andet år fra 1999 -2013

LGT 2013 planlægning, afvikling og oprydning i Slesvig

Københavns Rådhus med pandekager i anledning af
Sct. Georgs Gildets 75 års jubilæum i 2008
Landsleire med 20.000 deltagere
3 Jamboretter i Tydal for Flensborg Gildet
Pinsetræf og Grundstensnedlæggelse i Tydal

Gildetur i Sydslesvig Lørdag den 10. juni 2017

1. gruppe har planlagt en spændende guidet madpakketur med bus
i det sydslesvigske for gildebrødre og ledsagere.

Vi har planlagt, at vi mødes i Tydal, og at I selv medbringer kaffe/
the og øvrige drikkevarer til dagen samt madpakke til frokost – I kan
evt. arrangere noget i gruppen med forplejning og fælleskørsel.

Vi mødes i Tydal kl. 8.15, hvor gruppen serverer et rundstykke, inden
busturen starter kl. 9.00.

Med udgangspunkt fra Tydal vil vi passere Oversø Kirke (rundkirke
Sankt Georgs Kirche), Sankelmark, Sattrup og i Sønder Brarup vil vi
besøge den danske fællesskole.

På et passende tidspunkt og sted indtager vi frokost.

Herefter går turen videre til Kappeln, Arnæs, Kosel Rundkirke, My-
sunde og Isted.

Alt efter forholdene afgør guiderne, hvor vi undervejs holder rast.

Omkring kl. 16 holder bussen igen i Tydal, hvorefter vi ser lidt på
lejren, som på det tidspunkt er besøgt af unge mennesker fra FDF.
Herefter kører vi i egne biler til Gasthaus Langstedt, hvor vi nyder
en god solid aftensmad, inden vi hver især begiver os hjemad.

Hvor: Spejdgården Tydal, Tydal 1, D-24852 Eggebek

Hvornår: 10. juni 2017 kl. 8.15

Hvor meget: 150 kr. pr. person, som indbefatter rundstykke,
buskørsel, 2 guider og aftensmad eksl. drikkevarer.

Tilmelding: Senest den 29. maj på ingrid@6541.dk – 40 11 92 49

Betaling: Meget gerne forud på konto 2453 - 074 313 8260,
da alt på turen skal betales i €. Husk tydeligt navn på indbetaler.

Foto:
Kosel Rundkirke

Vandring langs søer på Nordals.

I det fineste solskinsvejr mødte den ene vandrер op efter anden i alt 27 glade og forventningsfulde fremmødte.

Bente Stender bød os alle velkommen, og så begav vi os ud i den flotte natur. Vi kom forbi søerne Gammeldam og Oldenor. Efter frokosten fik vi fortalt og vist den gamle ”Jollmands” gård som nu er museum. En hel fantastisk tur på 10 km.

Vil lige indskyde at vi tog færgen over, og var ankommet i god tid til Ballebro, så vi nåede at se at de 39 MG’er som kørte rundt i området. På sejlturen hjem fik vi af styrmand Karlsen ”en mand over bord” tur som det bliver kaldt når man drejer en omgang med færgen. Jeg kender styrmanden, fra da han var dreng, og jeg arbejdede hos hans forældre.



Foto Orla Christensen

Jeg siger mange tak for 25 års nålen

Og jeg siger også tak for nålen
Og hvad har vi så oplevet i de 25 år?

Hvad har det så givet os at være med i
25 år i en forening med årligt kontingent
på 600 kr.? Og hvad har vi så fået igen?

Ja, og hvad har vi bidraget med?

Det hele startede i 1989 i Stevninghus.
Vi var i Mutter Oxen-køkkenet.
Her var Preben Nielsen, Mary Bo og
Kjeld Krabsen de 3 ledere af morgen-,
middag- og aftenholdet.

Jens Carl Volt, Gunner Larsen,
Birgit og Erich Drud m.fl.
Da vi kom hjem, snakkede vi, om ikke det
kunne være dejligt at være med i den
forening?
Vi var begge grønne spejdere i vores
barndom og ungdom.

Gunvald ringede til Birgit Drud, som
tilfældigvis var i optagelsesudvalget.
Vi mindes endnu, hvordan vi højtideligt
blev afhentet af Birgit Drud og listet ind i
spisesalen i Fælleshytten, der var tændt
julelys ved et lille bord.

Vi blev hentet ind i gildehallen, en ad gangen,
først Birgitte

Jeg blev spurgt: Hvad vil du bidrage med
i Sct. Georgs Gildet? Fællesskab!

Og jeg blev kaldt ind og spurgt, hvad vil du bidrage med?
Ove Hyldebrandt sad som Gildemester og var tilfreds med
mit svar.

I eftergildehallen sad jeg ved siden af Bent Jacobsen, som
spurgte mig, hvad jeg lavede? Jeg var lige blevet ansat i
Naturgas Syd, og det var ikke lige hans kop te. Jeg fik en
skideballe af rang og Preben Holmberg irectesatte ham:
Sådan behandler man ikke en ny gildebror.

Det blev tiden, hvor vi skulle hjem igen. Men!
Her måtte vi tigge Preben Skousen om et lift.

Den første gruppe, vi kom i, var sammen med Minna og
Ellen Wraae, her skulle vi så planlægge et
gildearrangement.

De forslag, vi kom med, blev alle kasseret.
Det har vi prøvet – det gider vi ikke – ih, hvor morsomt?



Af Birgitte og Gunvald Mouritsen.

Jeg siger mange tak, her på de næste sider, er den fine tale Birgitte og Gunvald holdt i forbindelse med deres 25 års jubilæum. Den fortæller en hel del om vores gildes historie, et godt tilbage blik.



Foto Gunvald Mouritsen



DI NI holder sommerafslutning på Schackenborg Slot 15. juni kl. 12.00



Det vil vi gerne gøre med nogle flere end vor egen gruppe, idet vi har fået mulighed for en guidet tur på Schackenborg Slot. Vi har 50 pladser til rundvisningen og vi deles i 2 hold. Mens det ene hold er på slottet har vi aftalt med Møgeltønder Kirke at det andet hold får en rundvisning i kirken. (dog ikke hvis der er begravelse)

Efterfølgende er der kaffe og kage i Butik Slotsgaden i Møgeltønder, hvor kaffen serveres i de gamle stuer. Pris for rundvisninger og kaffe med hjemmebagte kager er kr. 150,00.

Mødested parkeringspladsen overfor Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Bindende tilmelding til Hans Henrik Galle på mail hanshenrik@galle.dk eller tlf. 61121674 senest den torsdag den 8. juni. (tilmelding efter først til mølle princippet)

På Bov Grænsesgilde gruppen DI NI's vegne

Hans Henrik

Af Jesper Matthiessen

Gildearrangement til Industrimuseet

Vi mødtes 14 stk. ved Danmarksgade og drog derfra i 4 biler til Horsens. Her måtte vi kapre et tilfældigt par, da gruppeprisen - besparelse 20 kr. pr. næse - var gældende for over 15 personer.

I maskinhallen var vi så heldige at der var en maskinpasser til stede, som kunne betjene de mangeartede motorer som næsten alle havde 100 år på bagen. Desværre var der ikke nogen til stede i stentrykkeriet, idet nogle lokale kunstnere kun er der en dag midt i ugen. Stentryk er en billigere måde at trykke små serier på end kobbertryk. Efter besøg i en komplet smedje som den så ud i min barndom, gik turen over til 'arbejderboligerne' som var indrettet 2 ældre 3 etagers ejendomme. Der var indretninger fra 1880 til 1998 – sidstnævnte et typisk teenager-værelse med fjernsyn, stereoanlæg og tøj der flød omkring mellem bøger og blade alle vegne. I en af efterkrigstidslejlighederne var der en husmor der bagte boller til de besøgende.

Da jeg var i lære, skulle jeg være med til at bygge et nyt formandskontor på havnen for Århus Oliefabrik. Her hentede man de importerede kokosnødder og kørte dem op til fabrikken på nogle ældgamle MACK-lastbiler fra 1909 med kædetræk. Her stod én af de vogne blandt andre transportmidler fra cykler over knallerter til Nimbus'er. Sidstnævnte havde dog egen udstilling. Endvidere kunne vi gå i den gamle skole, tøjudstilling, COOP's første selvbetjeningsbutik, et træskoværksted, et bryggeri, en tobaksfabrik, en bank og den sidste bankbus. Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffen indtog vi i en pavillon, inden vi atter

vendte næsen hjemad efter en dag fyldt med indtryk fra gamle dage.



Foto .
Orla Christensen



Vi siger mange tak fordi I så velvilligt støtter os med midler til vores spejderarbejde. Vi lover at pengene bliver brugt til gavn og glæde for vores 34 spejdere og 7 ledere. Foreløbig ved vi at 23 spejdere plus 6 ledere skal deltage i den store sommerlejr ved Sønderborg denne sommer, og det glæder de sig meget til. Her er et par billeder, som du gerne må bruge hvis du har lyst. Det første er fra vores traditionsrige årlige tur til Frederikshøj, som altid er den sidste weekend i januar. Der smeltes tin til støbning. Det andet billede er fra start afgang til sommerlejren 2016. Den gik til Houens Odde ved Kolding.



Venlig hilsen
Ruth Petersen
Gruppenleder for DDS Hammelev gruppe