



Jon Rasmussen

Det Danske Spejderkorps.

Dialogue for Peace trainer &

Better World Framework Consultant ved,

World Organization of the Scout Movement.

Fredslys-budskabet 2023

Jon Rasmussen



På farten for Fred

”På farten for fred”

Fred er et emne, der i sin essens forener os som mennesker. Det er en tilstand af harmoni og respekt, der kan opnås gennem en dyb forståelse for hinanden og verden omkring os.

At være på farten for fred, kræver at man skynder sig langsomt. Det handler om at give tid til fordybelse og indlevelse, gennem indre og ydre dialog - kald det hjertets demokrati.

Som digteren Halfdan Rasmussen skrev i sit dybtfølte digt "Gå stille og tyst", så er der styrke i at finde vores indre ro og lytte til hinanden.

Hjertets demokrati peger på vigtigheden af at lytte til hinanden med åbne hjerter og mindske afstanden mellem os. Dette begreb betoner, at alle stemmer er værdifulde, og at fred kun kan opnås, når vi giver plads til forskellige perspektiver.

At være på farten for fred indebærer at øve hjertets demokrati i vores handlinger, for kun gennem ægte inklusion og respekt for mangfoldighed kan vi skabe en fredelig verden og værdsætte mangfoldigheden som en styrke med erkendelsen om, at vi alle har noget unikt at bidrage med.

Når vores verden lider under konflikter og uenigheder, der truer freden, reagerer vi prompte. Men i stedet for at løbe hovedkulds ind i konfrontationen, lad os da gå stille og tyst. Lad os finde den indre fred, der tillader os at lytte til vores medmennesker, forstå deres synspunkter og samarbejde om at finde løsninger – hvilket er indbegrebet af dialog.

Dialog nedstammer fra de to græske ord dia og logos, som betyder noget i retning af - ord der flyver frit mellem mennesker. Det er en form for bro, der forbinder forskellige perspektiver. Det er via den gensidighed, at vi kan skabe dyb forståelse for hinanden.

Hjertets demokrati handler om at lade vores empati og medfølelse guide vores beslutninger. Når vi handler ud fra hjertet, skaber vi en atmosfære af tillid og respekt, der kan overvinde selv de mest komplekse udfordringer.

Dialog er vejen til en fredelig sameksistens, både inden i os selv og i verden omkring os. Når vi deltager i ærlig og respektfuld dialog, åbner vi dørene frem for at lukke dem. Dialog giver os mulighed for at overvinde misforståelser, finde fælles grund og arbejde sammen for en bedre fremtid – en dialog, der lytter til både ordene og hjertets stille susen.

At være på farten for fred kræver altså ikke blot fysiske handlinger, men også en indre rejse.

Halfdan Rasmussens ord minder os om, at stilhed og tålmodighed kan have en dybdegående indflydelse. Når vi går stille og tyst, kan vi høre de svage stemmer, der ellers ville gå tabt i omverdenens støj. Lad os bruge denne visdom til at skabe en atmosfære af forståelse og tolerance.

Halfdan Rasmussen skriver også, at ”hver menneskedrøm er en højsang, som leder den vejløse hjem”. En højsang er det ypperste. Hvis vi går stille og tyst, lytter med åbne hjerter og bygger broer via dialog, så kan vi være med til at opløfte hinanden og sprede lys i verdenen – alles livsdrømme er vigtige for at vi som mennesker kan finde vej i livet.

Lad os huske, at vi alle er medborgere af denne verden, at vi er på farten - ikke kun for at erobre bjerge og udforske ukendte stier, men også for at skabe forbindelser og bygge broer mellem mennesker.

Vi er alle på hver vores måde, på farten for fred. Nogen af os drager ud i verdenen på fredsbevarende missioner, andre af os søger at finde fred med hvem vi er - vi søger, som Janne Mark skriver det i sin Nadversalme ”Igen berørt” at få mod og turde gå ud og være lys i verden. Et lys af håb der leder den vejløse hjem.