



Helmut Werth
Landsgildemester
Sct. Georgs Gilderne
i Danmark
22.09.2013 – 26.09.2021



Kirsten Christensen
Landsgildekansler
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
01.05.2016 – 26.09.2021



Paula Mikkelsen
Landsgildeskattmester
Sct. Georgs Gilderne
i Danmark
19.09.2009 – 26.09.2021

FREDSLYSBUDSKABET 2021

Helmut Werth
Kirsten Christensen
Paula Mikkelsen

Fredslyset



“Fred – et håb for fremtiden”

“Fred – et håb for fremtiden”

Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren Håkon Anton Fagerås, fra Bø i Telemark, Norge, blev afsløret 6 august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede atombomben over Hiroshima.

Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig, at jorden med dens befolkning kun har en chance for at overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i en fredelig sameksistens.

Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet iværksat af den almene befolkning, og enkelte statsledere. Dog må vi konstatere at mange politikere og folkeforførere ikke har lært af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død og sygdom er stadigvæk dagligdag i forfærdelige mange lande, og det truer verdensfreden.

Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER, TUBERKULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, PEST, KOLERA, POLIO og mange flere, er der nu den nyeste Pandemi Covid 19, som hærger vores dejlige planet, og som dræber mennesker sideløbende med at nationerne kæmper om magt, penge, og indflydelse.

Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de mange lande som udgør vores jordklode, måske ikke magter opgaven at holde og skabe " FRED" – og dermed ødelægger muligheden for

“ ET HÅB FOR FREMTID ”.

Vi må nok erkende, at der kun kan skabes fred, når vi alle kæmper sammen om at sikre vores livs fundament, " JORDEN ".

Men, hver især kan kun kæmpe for noget godt, når vi selv har en indre fred samt fred i et fællesskab. Lad os skabe fred i os selv, så vi kan skabe fred med og for andre.

Pandemien 2020/2021 er grunden til, at der lige nu er stilhed mellem mennesker. Mangel på møder med fysisk nærhed, stemme, øjenkontakt, men også kropssprog som ind i mellem kan skabe store misforståelser.

Og når vi IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de sociale medier med at kommentere og forholde os til andres væremåde, til andres opgaver, til andres udseende, til andres liv generelt,.....**så kan vi pludselig høre**...de vigtige beskeder.

Så gør det til en dyd at være stille.

Ikke for at være tavs. Gå blot nysgerrigt på opdagelse i stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør på verdenen omkring os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og viden.

Så vil vi kunne koncentrere os om at være den del af vores samfund, der skaber fred og fordragelighed, uden alle de misforståelser, der er årsag til konflikter.

Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, der kan skabe FRED.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Helmut Werth, Kirsten Christensen og Paula Mikkelsen

