

Kalenderen

Tirsdag 12. september	Gildearrangement	1. gruppe
Mandag 11 september	Distriktsmøde	Distriktet
Lørdag 23-24 sep.	Landsgildeting	Landsgildet
Lørdag 7. oktober	Sct. Georgs Løb	
Onsdag 11. oktober	Gildehal	4. gruppe
Onsdag 25. oktober	Fellowship	Gimmer

Søndag den 24. september (eftermiddagstur)

naturlaug
Sønderjylland 

Vandring ved på Arnkilsøre nord for Sønderborg

Vi skal gå i skov, på overdrev og langs Allsund med mange smukke kig. Skovene er overvejende bøg, og der er både selvforyngende skov og urørt skov

Halvøen byder på smuk natur, spændende historie og krigergrave.

Turen er på ca. 6 km i to sløjfer.

Turleder: Troels

Vojens gildet

Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

Gildekansler Jonna Mikkelsen, Odinsvej 11. 6500 Vojens
Tlf. 60665144, nimbus@bbsyd.dk

Gildeskattmester Yvonne Gregersen, Runebakken 68, 6500 Vojens,
Tlf. 21494439, yjgregersen@gmail.com

Næste deadline 25. september 2017.

Redaktør **Orla Christensen**, Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,
tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



Vojens

Nr. 8. september 2017

34. årgang

Af Nils Christensen.

Stafetten.

Jeg har fået besked om at skrive et par ord til runestaven.

Da jeg i foråret havde halvrund fødselsdag 75 år, blev jeg naturligvis spurgt af Lene og Orla, hvad jeg ønskede mig.

Jeg svarede, at jeg havde alt og derfor ingen ønsker. Jeg blev så lovet en oplevelsestur, når vejret blev lidt bedre.

Da dagen kom blev jeg hentet over middag, - vi skulle køre en tur????

Vi kørte så ned til Sønderballe, hvor jeg har været med til at bygge en bådebro (dengang vi havde en motorsejler). Nede ved broen serverede de kaffe og kage. Orla og jeg gik en tur ud på broen, og så på de mange både, der var fortøjet i havnen. Der var et liv af små fisk i vandet, og vi talte om dengang, vi havde vores båd, der hed TUNO (Tove, Ulla, Nils og Orla). Herefter vi kørte videre til Kalvø. Vi gik lidt rundt på øen og fortsatte kørslen til Genner Hole. Nu var tiden kommet, hvor vi skulle have noget at spise. Lene havde bestilt bord i Pandekagehuset.



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

Det var godt vi havde et bord, for der var mange mennesker der havde fået samme ide med at gå ud at spise. (vi sad dog udenfor, vejret var jo godt). Pandekagen var stor og med kød og jeg kunne ikke spise det hele, selv om jeg troede det da vi startede. Da vi var blevet mætte kørte vi hjem af små veje og gjorde et ophold ved Vedsted sø, hvor der var masser af liv. Der var mange folk der var ude at bade. Det var en rigtig god tur.

Glemte turkis/ blå regnjakke med et regnslag i lommen, glemte Til Friluftsgildehal.
Regnjakker kan hentes ved Werner og Yvonne
Tlf: 20224903 eller 21494439

Det bliver som sædvanligt muligt at aflevere såvel afklippede frimærker til Frimærkebanken som dåseringe fra øl- og sodavandsdåser i forbindelse med Landsgildetinget den 23.-24. september i Fredericia.

*Hvis I giver dem til mig ved arrangementet den 12. september, så skal jeg sørge for, at de bliver afleveret på rette sted.
Mvgh Ingrid*



Tusinde tak for den fine buket til min fødselsdag.
Hilsen til jer alle fra Minna



Næste dag gik vi fra Hotellet, til landsbyen Wilsede dem der ville, resten tog med hestevogn til byen. I byen fik vi frokost, jeg bestilte noget jeg ikke helt viste hvad var, men det smagte fint. Der var et hedemuseum vi så, og gik så hjem igennem et meget smukt landskab. Det var desværre ikke alle steder lyngen var sprunget lige meget ud. Der var om aftenen festmiddag, uden den dog var værd at skrive hjem om. Torsdag morgen var der også en lille gåtur ud på heden. Smukt.

Vi fik middag på vores hotel, inden vi kørte hjem og var hjemme igen ved kl. 17.00. En dejlig tur sammen med mange rare mennesker.



Da vi nåede det højeste punkt, måske 25 m over havet, fik vi vores medbragte kaffe, og havde en fantastisk smuk udsigt. Da vi kom over på den anden side, ud mod stranden hvorfra man kan bade, så skulle man betale for at parkerer sin bil. Når man kom ned på stranden, var der nogle standstole, der måske ikke helt passede helt ind i landskabet. Lidt længere henne af standen skulle man også betale for at opholde sig. Det viste sig at være en nudiststrand, de få folk der var ude at bade, havde dog tøj på da vi gik forbi. Men det var heller ikke supervarmt. Der kom selvfølgelig et par byger under vejs, men det var en hyggelig eftermiddag, vandreturen tog godt 3 timer, så vi havde også tid til at snakke og nyde landskabet. *(Og jeg fandt lige en smuk bil undervejs, en Ferrari)*



Tekst og foto af Orla Christensen

Lyneborg Hede.

Tirsdag den 8. august var Yvonne, Werner, Lene og jeg klar til at tage på vandretur til Tyskland for at se lyngen blomstre. Det var Naturlaug Fyn der havde 20 år's jubilæum. Vi blev afhentet i Hammelev med en fin bus, og var nået ned til vores hotel i Haverbeckhof kl 13.00. Efter at have fået vores værelser, kørte vi en tur med bussen, ud til Schneverdigen, hvor der efter sigende skulle findes trolde, hekse og røvere, de var i hvert tilfælde afbilledet i en skulptur i byen. Vi blev sat af ude i en skov, dem der ville gå hjem, det var godt 10 km, så dem snuppede de friske fra Vojens.



Tirsdag den 12. september 2017 har vi fået lov at besøge autologik i Vamdrup, så vi endelig kan få svar på, hvad de egentlig bruger alle de biler til, der står på pladsen – for de står der jo næppe for de forbigående skyld.

Vi mødes ved P-pladsen ved Danmarksgade kl. 17:15, så vi kan pakke bilerne – og så vi kan starte hos autologik, Koldingvej 10, 6580 Vamdrup, kl. 18:00. Vi kører rundt i bilerne, da området er stort. Tag kaffe og brød med, så får vi lov at låne kantinen.

Tilmelding til Alice på 25 61 85 78 eller alicedjahns@gmail.com senest den 8. september – tag bare fællen med.



Af Birgitte Mouritsen

Det blev en fin sommeraften i Bodum med 26° og finregn. Hyggelig rundgang i området. Stor ros til Bodumudvalget og øvrige hjælpere. Skulpturerne er flyttet tættere på Alhuset. Vi tog flaget ned. Gæster og gildebredre blev budt ind til fri-luftsgildehal. Bålet var tændt. Alice, Jonna og Yvonne sad til højboards, hvor der var 2 flotte buketter roser. Emnerne var: frivillighed og nærvær. Erhard fortalte om de episoder, der har været med kørsel med knallerter og biler. Det er desværre ubudne gæster, som generer de gæster, som vi har lejet ud til. Vores nye grill kom rigtig i brug, og der var dejligt tilbehør til. Ellen Gram Hansen fik overrakt en buket blomster i anledning af hendes 30 års jubilæum. Aftenen sluttede med Ja, vi er danske spejdere og løftet, som blev givet

Foto.
Gunvald
Mouritsen



Tekst og foto af Orla Christensen

Naturlaugs tur til Holnis øst for Flensborg.

Lørdag den 19. august var vi 6 gildebrødre fra Vojens, der havde trodset vejret og var taget på vandretur til Tyskland. Vi mødes ved Sydbank i Kruså, og kørte så ned forbi havnen i Flensborg og ud mod Glücksburg, det fine lille slot, hvor der ved siden af ligger en meget fin rosenhave. Jensens Rosenbaumschule. Vi fortsatte ud til Holnis, som nærmest er en lille halvø eller tange, der strækker sig langs Flensborg fjord. Her fra gik vores vandretur som var på godt 8 km og vi var 18 deltager. Det var Preben Johansen der havde lavet turen, og Preben kan jo en helt masse historier om alt muligt. Det startede med at give en ordentlig byge da vi lige var ankommet. Vi gik der ud af og var meget af tiden nede langs vandet først på nordsiden af halvøen, så vi kunne kigge ind mod Danmark, og fik af Bodil og Preben udpeget hvor det forskellige lå, som vi kunne se over på. Bl.a. Rinkenæs kirke med de to tårne (i ved , der hvor Rapanden Rasmus kommer fra).



Forsætter næste side.