

## Kalenderen 2018

Onsdag 10. januar	Fødselsdagsgildehal	1. gruppe
Onsdag 7. februar	Gildearrangement	2. gruppe
Onsdag 7. februar	Distriktsgilderådsmøde	Distriktet
Mandag 19. marts	Gildeting	3. gruppe
Mandag 23. april	Sct. Georgs aften	3. gruppe
Maj	Gildearrangement	2. (gl.) gru.
Tirsdag 22. maj	Gruppeleder møde	Gildeledelsen
Juni	Gildearrangement	1. (gl.) gru.

Lørdag den 27. januar 2018

### Årsmøde i Damms Gård i Felsted



Vi finder et sted, hvor vi kan gå en frisk tur, inden vi går inden døre. Der er nyt at se i Damms Gård, idet loftsetagen nu er smukt indrettet med flere mindre rum.

På årsmødet drøfter vi livet i vores naturlaug, ser billeder fra årets gang og ser på regnskab, kontaktpersoner og ledelse. Ideer og forslag behandles. Herefter nyder vi frokosten sammen. "Turledere": Ledelsen med hjælpere.

### Vojens gildet

**Gildemester Alice Jahns**, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens, tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

**Gildekansler Jonna Mikkelsen**, Odinsvej 11. 6500 Vojens Tlf. 60665144, nimbus@bbsyd.dk

**Gildeskattmester Yvonne Gregersen**, Runebakken 68, 6500 Vojens,

### Næste deadline 25. januar 2018.

Redaktør **Orla Christensen**. Kragedalsvej 8, 6500 Vojens, tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk  
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



# Vojens

Nr. 1 januar 2018

35. årgang

Af Jonna Mikkelsen

### Tiden som efterløner og folkepensionist.

Vi startede 2017 med at tro, at vi fik masser af frihed / tid. En mere afslappet tid, men hvor skal man planlægge meget, da vi gerne vil hjælpe hvor man kan. Hjælpe børn - se mere til børnebørn-venner - familie. Meget af foråret gik med at bygge garage (kæmpe projekt) mange weekender hos min søn. Så var der opstart på Fyn med firma hos Bennys datter og svigersøn, lave lagerreoler, tømme container fra udlandet. Det blev til mange km på gå ben, mange kasser og samle stole osv. Da det var lange dage var Max (hund) med, med kurv og mad. Den så alt i og omkring lager, men tit ville den gerne ligge bag i bilen og se. Så blev det camping tid som vi så meget frem til. Påske hvor alt stilles op. I år lå vi ved Vedersø klit. Der var også en tur i Hvide Sande, hvor vi så et teater stykke som forgik ved fyrtårnet og ude i klitterne (om en sømands liv og familie) I påsken havde vi noget af familien til påskefrokost (8 i alt) så der blev dækket op og lavet sildebord og lune retter og lidt snaps. Gas varme apparat gjort klar ingen måtte fryse, den eftermiddag fik vi masser af sol.



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

*Camping i alle hellige dage i foråret. Så kom sommeren, altså på kalenderen. Så vi pakkede igen vognen, så ud at veje campingvogn og bil, så vi ikke fik overvægt (koster i Tyskland). Vi kørte igennem Tyskland med nogle stop, derefter var vi i Østrig, hvor Max skulle/ville bade i søen, det var et godt sted. Så gik turen til Kroatien, hvor vi kørte meget i bjerge og varmen blev mere og mere over 32 grader, så da vi igen kunne bade, var det i vandet både os og Max, Max startede med at drikke af vandet, saltvandet kom hurtigt ud igen. Det var så varmt at Max lå under camping vognen og vi måtte tit sidde i skyggen. Til sidst tog vi til Istrien og besøgte Bennys datter og svigersøn og børnebørn i deres lejlighed, hvor vi boede i nærheden. Alt det vi ville se, orkede vi ikke, da det var meget varmt, så tiden gik ved vandet og lidt i byen om aftenen. Turen hjemad gik over Tjekkiet, hvor vi mødtes med min ældste søn og svigerdatter og børnebørn. Der var ikke så varmt, så vi var på opdagelse i byer omkring os. Så gik det hjemad og på nimbustræf i Nordjylland, vi pakkede telt og tøj til den Danske sommer, altså varmt tøj. Max og jeg tog bilen, Benny og vores ældste barnebarn var på hver deres Nimbus. Det var hendes første lange tur, det blev i masser af regn. Den eneste af de to der var tør, og hun var stadig væk i godt humør. Næsten alle 4 dage med regn. Så blev det august der gik turen til Lykken og Blokhus. Der besøgte vi en blomster have med skulpturer i sand, sten, træ og en fantastisk oplevelse. Hjemme igen klar til at planlægge 14 dage i september og oktober. Da kørte vi til Schwerin og Wismar i Tyskland og til sidst til Pløn, men der kom masser af regn. Vores efterår er gået med at male i huset og nu er det snart jul og så er vores første fri år gået. Klar til 2018 med nye oplevelser. Stafetten går til Janne Heiberg*

Af Orla Christensen

## **Juletur med Naturlaug Sønderjylland.**

Tirsdag den 19. december havde vi fra Vojens arrangeret en jule tur med Naturlauget i Vojens, ude ved fælleshytten hvor vi fik Glühwein og æbleskiver. Turen rundt i skoven var smuk og lidt kold, der var 17 deltager. Det var ikke så mange som vi plejer at være, men os der var der havde en dejlig eftermiddag, og vi fik ønsket hinanden en glædelig jul. Tak til Werner der førte deltagerne sikkert runde i den lokale skov.

**Husk nu er det tid, til at lave års beretninger fra grupper og udvalg til Runestaven.**



Af Orla Christensen

## **Julekurve.**

I år er der blevet delt 14 julekurve ud til trængende i Vojens og Gram. Modtagerne er meget taknemmelige for det vi giver dem, og at vi dermed også er med til at gøre det muligt for dem at holde en jul, som os andre. I år blev der også en hilsen til dem der er med i telefonkæden.

Vi har sendt en tak for hjælpen til Haderslev Kommune og Præsten i Gram for at formidle kontakten til værdigt trængende borger i vores gamle kommune. Der skal også lyde en tak til Benny som igen i år hjalp, og til Oluf som trådte til da jeg desværre blev forhindret i at være med til uddelingen. Så Jonna og Werner styrede det fint.



## GILDEEKSPEDITION 2018



Sønderjyllands Distriktsgilde inviterer til  
Gildeekspedition til  
Dessau - Wittenberg - Eisleben - Leipzig

"I Luthers Fodspor"

Kristi Himmelfartsferien  
den 9.-13. maj 2018  
Program:

### 09. 05. 2018

Kl. 08.30 Afgang fra Spejdgården Tydal med bus til Dessau (ca. 511 km) (Kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.).

Kl. 16.00 (ca.) Ankomst i Dessau, Indkvartering i Days Inn i Dessau.

Kl. 18.00 Aftenbuffet

Kl. 19.30 Orientering om stedet, om Dessau og om programmet, aftenhygge i eget lokale.



## Fødselsdagsgildehal

Onsdag den 10. januar  
fylder gildet i Vojens 55 år.

Dagen festligholdes med en  
fødselsdagsgildehal på  
**Poulsbjerg Aktivitetscenter kl. 19**

Denne gang er vi så heldige at kunne  
optage to nye gildebrødre, nemlig  
Karen W. Nedergaard og  
Kaj *Bager* Johansen

Efter gildehallen og over kaffen vil  
der blive lejlighed til en rejse i tid og  
sted, idet vi skal høre om  
gildeprojekter fra fjern og nær.

Af hensyn til forplejning tilmelding  
til Alice på [alicedjahns@gmail.com](mailto:alicedjahns@gmail.com)  
eller sms på 25 61 85 78  
senest fredag den 5. januar.

Vi glæder os til at se jer til det første  
gildearrangement i 2018, gruppe 1.



## Julearrangement den 7. december 2017

Af Dorte Gram Møller

Med budskabet og Fredslyset fra Betlehem har Nils, Janne og jeg tændt de flotte juledekorationer fra Hammelev spejderne på Skausminde, Bregnbjerglund og Sommersted plejehjem. I Skausminde underholdte børnehaveklassen fra Over Jerstal. Som sædvanligt fik de godterposer. På Sommersted plejehjem var der Luciaoptog, og det var vennekredsen, der stod for arrangementet. Alle tre steder blev vi modtaget med åbne arme og stor tak.

Så julekomsammen d. 7. dec. ovenpå denne omgang var god og uforpligtende.

Nogle hyggede sig med at lave dekorationer, andre klippede og klistrede til og fra kort, samt en gruppe spillede yatzy.

Snakken gik lystigt og vi sluttede af med æbleskiver og gløgg.

Tak for en hyggelig og god aften.

På 1. gr. vegne Dorte



Vinter billede fra Bodum, taget af Alice Jahns.

## Fredslyset kom til Vojens

Af Ingrid Danstrup

Onsdag den 29. november kunne vi festligholde, at Fredslyset fra Betlehem var kommet til Vojens. Allerede om eftermiddagen blev Fredslyset modtaget ved motorvejens Hammelev-afkørsel af Dorte.

Som noget nyt havde gruppen omkring Fredslyset valgt i samarbejde med Lauget at kombinere fredslightsarrangementet med årets uddeling, som i år bestod af et patruljetelt med 2 kabiner og plads til ialt 12 overnattende spejdere. Vojens Gildets Laug havde nemlig indkøbt et telt, som indledningsvis blev brugt til udlejning i Sct. Georgs Gildernes Hotelt på Spejdernes Lejr 2017, hvorefter det skulle tilfalde en spejdergruppe i gildets område.

Ud over gildebrødre deltog aftenens foredragsholder sognepræst Peter Heini Glistrup, Bevtoft, ledere og spejdere fra KFUM-Spejderne i Vojens samt Linda og Frede fra Bevtoft, idet vi havde meddelt i Ugeavisen, at alle var velkomne til at komme og hente flammen.

Indledningsvis læste Dorte Fredslysbudskabet for os.

Aftenens første gæst på podiet var Peter Glistrup, som fortalte om og viste billeder fra en rejse til Israel, herunder blandt andet Nasaret og Betlehem. En rejse som han egentlig mente burde være et must i forbindelse med prætestudiet – det synes ikke korrekt at stå søndag efter søndag og fortælle om steder, som man aldrig selv har set. Et levende og medrivende beretning, som udvidede vores horisont om fredslights. Tak for det.



Herefter blev patruljeteltet overdraget til en patrulje fra KFUM-Spejderne i Vojens, som levende berettede om, hvordan de havde haft problemer med et lånt telt på SL2017 – så det faldt på et tørt sted.

I bedste Fredslyst stil serverede gruppen æbleskiver og kaffe – en rigtig hyggelig aften.

