

Kalenderen

Onsdag 11. januar	Fødselsdagsgildehal	2. gruppe
Tirsdag 7. februar	Gilde arrangement	1. gruppe
Torsdag 9. februar	Distriktsgilderådsmøde	Distriktet
Torsdag 9. marts	Gildeting	3. gruppe
9-10. juni 2017	Juni arrangement	1. gruppe

Yvonne Gregersen fylder den 5. januar 60 år,
Vi ønsker et stort tillykke.



Lørdag den 21. januar (formiddag og eftermiddag)

Årsmøde i Damms Gård i Felsted



Vi går en frisk tur i Gråsten Skov, hvorefter vi kører til Damms Gård. Her drøfter vi livet i vores naturlaug, ser billeder fra årets gang og ser på regnskab, kontaktpersoner og ledelse. Ideer og forslag behandles. Herefter nyder vi frokosten sammen. "Turleder": Ledelse og Hjælper."

Vojens gildet

Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

Gildekansler Flemming Bossen, Irisvej 9, 6500 Vojens
tlf. 20 83 10 04, flbo1@hotmail.com

Gildeskatmester Yvonne Gregersen, Runebakken 68, 6500 Vojens,
Tlf. 21494439, yjgregersen@gmail.com

Næste deadline 25. januar 2017.

Redaktør **Orla Christensen**, Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,
tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



Vojens

Nr. 1 januar 2017

34. årgang

Af Yvonne Gregersen.

Juletur til København.

Sidste år snakkede Lene og jeg om at tage på juletur til København, det blev aldrig til noget, så i år besluttede vi allerede i sommers, at vi skulle afsted i år og hotellet blev bestilt.

Første uge i december gik turen så mod hovedstaden. Vi skulle bo på et hotel i Kastrup. Efter indkvarteringen, gik vi til Kastrup lufthavn hvor vi skulle hente vores København turist kort som vi havde bestilt. Så gik turen ind til København med Metroen. Vi stod af ved Kongens Nytorv hvor vi startede med at se D'Angleterres juleudsmykning, derefter på julemarkedet og en tur ned af Nyhavn. Desværre var vejret ikke til at sidde, og nyde noget i en af de mange hyggelige beværetninger i Nyhavn, så vi valgte at tage ind og se Charlottenborg udstillingen, både for at komme i tørvejr, og få lidt varme. Det blev vi dog hurtigt færdigt med, håber ikke det var noget vi giver kunst støtte til. Et stort stykke lærred bredt udover forskellige genstande, og så overhældt med en hel masse kulørte plastik kugler og nogle store stykker lærred trukket igennem et flodleje med rødt sand fra kunstnerens hjemland. Turen fortsatte op af strøget hvor vi så flere juleudstillinger, og spiste aftensmad inden turen gik retur til hotellet til spil og hygge.



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

Næste dag var vi tidlig på vej ind til Amalienborg udstillingen, det viste sig dog, at vi var en time for tidlig på den, så det blev til en tur i Amalie haven, hvor især Orla var en tur rundt og se på planterne. Vi nåede også Marmor kirken, og en tur op af Esplanaden inden vi blev lukket ind på museet med udstillingen fra de kongeliges gemmer. Vi nåede også at se lidt af vagtskiftet på Amalienborg inden turen gik retur til Strøget, og en tur i Rundetårn, forbi Synagogen i Krystalgade, som blev bevogtet af betjente i hver ende af gaden. Det blev også til et besøg i Københavns Domkirke som bl.a. gemte på et lille museum med udstilling af gamle kirke tekstiler. Indgangen til museet lå bag alteret, hvor der også var nedgang til en ruin under kirken. Derefter gik turen til Tivoli, hvor der var pyntet op efter alle kunstens regler med alle de mange lys, det var rigtig flot, men også mange mennesker over alt, så efter at have været i Tivoli en 3 – 4 timer besluttede vi os for, at tage tilbage til hotellet, godt trætte i benene. Inden turen gik hjemad, besøgte vi Den Blå Planet, det nye akvarie som lå i gå afstand fra vores hotel. En flot udstilling med fisk fra hele verden. 3 oplevelses rige dage i København, der var mange andre ting vi havde snakket om, at vi gerne ville se, men det må blive en anden gang, tiden var ikke til det.



Foto Lene og Orla Christensen.

Stafetten gå videre til Jørgen Christensen.

Tekst og foto Orla Christensen



Beretning fra Julekurvs gruppen.

Sct. Georgs Gildet i Vojens har igen i år uddelt 14 julekurve, til familier med børn, som er økonomisk hårdt presset. Vi har med glæde modtaget støtte fra EDC Vojens og Lions i Vojens til hjælp med julekurvene. Julekurvene indeholder alt hvad man skal bruge til julehygge med mad m.m. Grosbøl var for at se på og få en kop kaffe mens vi pakkede kurvene (kasserne) og vi kunne se at de gjorde meget stor lykke. Jonna, Werner og Orla

Af Nils Christensen

Juletur i Aarup Skov

Tirsdag den 6/12 holdt Naturlaug Sønderjylland sin årlige juletur. Den foregik i Aarup Skov syd for Aabenraa.

Der var 21 deltagere, hvoraf de 6 var fra Vojens Gildet.

Vi gik ca. 5 km ad små veje i skoven og sluttede i spejdernes hus i Stubbæk. Her havde Kirsten og Orla lavet glühwein og æbleskiver.

Vi hyggede os en times tid, sang et par julesange og ønskede hinanden en glædelig jul.



Foto Orla Christensen.

Her er vi ved starten på en lidt våd vandretur med Naturlaug Sønderjylland.

Foto Birgitte Mouritsen



Af Nils Christensen

Julearrangement.

Vi mødtes 17 deltagere til årets julearrangement, Det hele foregik som det plejer, - først fik vi gløgg og æbleskiver, herefter havde vi pakkespil og til sidst fik vi kaffe og hjemmebagte småkager.

Under kaffen læste Jørgen et par historier.

Alt i alt en hyggelig aften som det plejer at være.

Vi sluttede kl. 21.30, og jeg fik ordre til at skrive et par ord til Runestaven, det er hermed gjort.

Runestaven ønsker alle vore læsere et rigtig godt nytår.





Fødselsdagsgildehal

På Poulbjerg aktivitetscenter,

11. januar 2017, kl. 19.00

*Spændende foredrag ved tidligere pilot og præst
Kaj Ross-Hansen.*

Tilmelding senest 4. januar, til Janne og Jørgen.
Mail: jannejorgen@bbsyd.dk eller telefon: 53 48 22 21
Vel mødt, gruppe 2

Af Lene Dam Christensen

4. gruppes årsberetning fra 2016.

Vi er en lille gruppe da Gudrun desværre ikke har mulighed for at deltage i vores møder.

Vi har i 2016 afholdt 4 gruppemøder, vi har besøgt Karin og John i deres sommerhus.

Ved mødet hos Jonna og Benny gik vi en tur ved kolonihaverne samt en tur på den nyanlagte skovsti ved haverne.

I november besøgte vi Dolly og Oluf hvor vi forsøgte os som skytter i Gram skytteforening.

På gruppens vegne Lene.



Her kunne der være plads til dit
indlæg til Runestaven!!!

Redaktøren.

P.S. Det er snart tid for beretninger.

