

Kalenderen

Tirsdag 16. august	Friluftsgildehal	1. gruppe
Torsdag 31. august	Samtalespil	Gildeledelsen
Lørdag 10.—11. aug.	Stafet for livet	Vojens + 4.Haderslev
Mandag 19. september	Gilde arrangement	2. gruppe
Onsdag 12. oktober	Gildehal	3. gruppe
Mandag 24. oktober	Fellowshipdag i Vojens	Distriktet
9-10. juni 2017	Juni arrangement	1. gruppe

Søndag den 14. august (heldagstur)

Vandretur på Rømø ca. 10 km

Vandreturen består af to ruter i henholdsvis Tvismark Plantage og Kirkeby Plantage. På første tur kommer vi igennem den åbne klithede, hvor lyngen begynder at blomstre i august. Vi vil bestige det 19 m høje Høstbjerg.

Inden vi kører til Rømø Kirke, hvorfra dagens anden rute starter, spiser vi vores medbragte mad i grillhuset. Dagens anden tur går gennem Kirkeby plantage med mange fugtige lysninger over høje klitter med udsigt over plantagen og heden. Turlleder Yvonne



Vojens gildet

Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens, tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com

Gildekansler Flemming Bossen, Irisvej 9, 6500 Vojens tlf. 20 83 10 04, flbo1@hotmail.com

Gildeskatmester Yvonne Gregersen, Runebarken 68, 6500 Vojens, Tlf. 21494439, yjgregersen@gmail.com

Næste deadline 25. august 2016

Redaktør **Orla Christensen**, Kragedalsvej 8, 6500 Vojens, tlf. 28 62 64 25, leneogorla@bbsyd.dk
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere indsendte indlæg.



Vojens

Nr. 7 august 2016

33 . årgang

Af Laila Bossen.

I foråret 2015 blev jeg igen opfordret til at blive Ridder. Jeg syntes at tiden var rigtig og begyndte forberedelsen, havde 3 gode aftener henholdsvis hos Lis i Gråsten. Ami i Flensborg og til sidst hos Henrik i Bov, hvor også distrikts gilde mesteren Peter deltog.

Vi var 3 som skulle optages : Henrik, Flemming og Laila. Optagelsen foregik i fælles huset i Frøslev lejren med efterfølgende traktement i kantinen.

Vil her meget gerne sige tak til Gunvald for musikken. Meget smukt.

Spørgsmål:

”Du har været leder for en flok Mirko spejder igennem et langt forløb. Hvad har du kunnet give dine spejder, og hvad syntes du, at du har fået tilbage? Nu er du gildebror i Sct. Georgs Gildet. Hvad kan du give her, og hvad modtager du derved?”

Ridder svar:

Så kom tiden, hvor det er min tur til at, søge om optagelse som ridder, og jeg ser frem til at kunne varetage de opgaver, som følger med, ved at være ridder. Jeg vil fortælle om en af de store oplevelser som spejderleder.



Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens

I 1993 var hele DDS Rune gruppe Vojens på en dejlig sommerlejr, på Forlev spejder center, som ligger ved Skanderborg. Det var en stor oplevelse at se, hvordan børn i alderen 6-8 år reagerer, når man er langt hjemmefra.

Bl.a. når man skal på toiletet, som bestod af toiletpande, dem ville de ikke sidde på, så i vores lejr, måtte vi lave vores egne toiletter, det gik også nogenlunde med at bruge dem, dog var der en lille pige, som hellere ville tisse i bukserne, så hun fik noget hjælp og det kom også til at gå.

Om morgen ville de kun have Kelloggs korn flaks, men jeg lavede havregrød, som de store spejder meget gerne ville have.

Første morgen lavede jeg havregrød af 1 kg gryn, næste morgen ville, nogle af de små spejder også gerne smage, så resten af lejeren, ville de også meget gerne have havregrød til morgenmad.

Vi fik også nogle sjove oplevelser med at spise frokost, bare det at de selv skulle smøre deres mad, mens de havde deres tallerken på deres ben, fordi de sad på deres underlag på græsset. Da vi skulle lave aftensmad, lærte de også hvor vigtig det var og smøre godt med brun sæbe på de udvendige sider af gryderne, nogle syntes det var meget ulækkre at røre ved brun sæbe, men da de skulle hjælpe med opvasken, kunne de godt se hvor vigtig det var at smøre godt med brun sæbe på gryderne. Vi sørgede for at de var godt varme når de skulle sove, vi hyggede os rigtig meget ved bålet, hvor vi sang nogle af de børnesange de kunne, hyggeligt også for os voksne.

De lærte også at, hvis der var noget, man ikke kan få til at virke første gang, så prøver vi bare et par gange mere. Hjemmefra havde vi lavet en lille kniv, som bestod af et skærebånd fra en nedstryger, det var meget spændende, at de måtte snitte i alt det kløvede træ, som de store spejder havde lavet.

Det var sjovt at se, hvordan de lærte, at man godt kan spise udenfor når det regner. De var meget interesseret og hjælpsomme i at se, hvordan de store spejder lavede en tømmerflåde, som de senere fik lov til at prøve ude på søen.

Spejderideen for voksne samtalespil

Vi vil i gildeledelsen gerne invitere til en drøftelse af spejderideer for voksne.

Den 31. august kl. 19,15

i

Fælleshytten Overgårdsvej



Et samtalespil hvor vi vil sætte ord på, hvilke spejderideer for voksne der er.

Landsgildeledelsen har efterkommet et ønske, fra flere gilder, om at udarbejde et samtalespil. Landsgildet bruger vores svar til et fælles informationsmateriale, der skal informere fremmede om SCT Georgs Gilderne i Danmark.

Inger Pfingsten vil komme og lede os igennem spillet.

Spillet består af 6 emner/spørgsmål, der er til debat.

Debatgrupperne vil være små grupper af 3 - 4 gildebrødre.

Konklusionerne vil blive sendt til landsgildet.

Gildeledelsen vil være vært med kaffe/te og vand.

Tilmelding til Alice

mobil 25618578 / mail alicedjahns@gmail.com

senest 29-08-2016

Af Orla Christensen

Kanotur i Jels.

16. juni var vi en lille flok gildebredre der trods det ikke alt for gode vej begav sig ud på en fin sejltur på søerne i Jels. Vejret var helt fint under hele turen og gruppen havde sørget for grill pølser og kartoffelsalat. Derefter fik vi kaffe og kunne nyde den smukke udsigt ved søen.



Foto Orla Christensen.

Udgangshavnen og sluthave, var ved Jels Voldsted. I træhytten på den anden side af søen, her spiste vi.

Som GIM i Vojens har jeg deltaget i planlægningsmøder vedr. Fellowship.

Alle fik udleveret en urtepotte og et brev med frø.

Her ser I resultatet 2 måneder efter.

Læs mere i Sct. Georg – juni 2016 – side 16 om:

- Vi forbinder levesteder
- Vi knytter netværk
- Vi udveksler erfaringer



Foto – GIM-BLOMST – Gunvald og Birgitte Mouritsen
Husk Fellowship er planlagt til mandag den 24. oktober 2016 i Vojens.
Birgitte

Hjemve blev klaret med en lille pille, som var en Tik Tak, sjovt at se hvordan sådan en lille pille kan klare en hjemve. Jeg oplevede også hvor hårde børn kan være ved hinanden, men når der så sker noget spændende, så er de alle gode venner igen. Som da vi skulle til at pakke lejeren ned, alle ville gå med rafter, også selvom at nogle rafter var så tykke og lange, at de måtte være to til at bære dem, og pludselig havde de glemmt at de var uvenner.

Sådanne oplevelser kan man kun glædes over.

Da vi kom hjem, fik jeg et stort knus af dem alle. Det gav en klump i maven, da jeg så hvor ivrig, de var for at fortælle deres forældre, om hvor god en tur det havde været.

Da viste jeg, at det var en god beslutning at tage med på sådan en stor lejr.

I august 1996 blev vi, i Geografisk have i Kolding optaget, som svende i Sct. Georgs Gildet i Vojens. En god aften med dejligt vejr.

Det er med glæde, at jeg kan være med til at give min erfaring, omsorg og hjælp videre til andre gildebredre

Jeg har fået en masse af gode gildebredre, som også altid er villig til at give deres erfaring videre. Jeg er med i optagelsesudvalget, hvor jeg er med til at give nye gildebredre, et indblik hvad der sker i Sct. Georgs Gildet.

Jeg her valgt at vi skal hører ”Sku gammelt venskab rent forgå” med Per Nilsen.

På forhånd tak. Laila Bossen

Stafetten går videre til Erhard Jahns

Tillykke til

Gunvald Mouritsen der den 3. august fylder 75 år.

Orla Christensen der den 30. august fylder 50 år.

Laila og Flemming Bossen har den 14. august 20 års gildejubilæum.



Så er det endnu en gang tid til

Friluftsgildehal i Bodum

i 2016 foregår det

tirsdag den 16. august kl. 19:00

Vi starter med friluftsgildehal,
mens solen endnu er i stand til at oplyse
vores sangbøger.

Efter gildehallen serverer gruppen grillmad,
så det er ikke nødvendigt at stor-spise hjemmefra.

Kaffe og te må du selv tage med,
men vi finder nok en småkage til.

Tag varmt tøj på om nødvendigt
- vi planlægger, at alt skal foregå udendørs
- det hedder jo trods alt friluftsgildehal.

Tilmelding senest fredag den 12. august
til ingrid@6541.dk eller sms på 40 11 92 49

På gensyn, gruppe 1

Af Orla Christensen

Tur til Starup Hede.

Vandretur med Naturlaug Sønderjylland på Starup hede den 14. juni.

Vi var en lille flok der mødtes i Haderslev, hvor vi startede med at spise vores madpakker, her var en fin udsigt over Haderslev fjord. Derefter begav vi os ud på en dejlig gåtur langs vandet op gennem små stier og ud til Shell stationen på Årø Sundvej. Herefter fulgte vi så sporet til Starup ud forbi Bjerget. På turen så vi nogle flotte huse, og jeg så nogle fine roser i en have. Vi kom ud til Starup Kirke, hvor vi fik vores kaffe nede ved vandet. Her mødte vi også en flok friske folk fra Hammelev der var på cykeltur, de holdt også rast der. Kirken er meget smuk i Starup. Turen hjem over heden var fin med udsigt over vandet.

Foto Orla Christensen

Der kom lige et par hjemmeverns skibe forbi da vi gik langs vandet. Det fine hede landskab på slutningen af turen.



Arkivet efterlyser rigtig gamle skrivemaskiner, som jeg gerne vil be' om lov til at affotografere.
Med venlig hilsen

Birgitte Mouritsen
birmouritsen@gmail.com

